

## THỜ KÍNH ĐỨC CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG THÀNH PRAHA



Lòng sùng kính Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng có từ hơn 5 thế kỷ qua, xuất phát từ hai vị đại thánh. Đó là thánh nữ Têrêsa GIÊSU thành Avila (1515-1582) và thánh Gioan Thánh Giá (1542-1591). Cả hai vị khi cải tổ dòng Kín Cát-Minh hai ngành nam nữ vào thế kỷ 16 đã đưa vào nền tu đức Cát-Minh lòng kính mến đặc biệt Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng. Vì thế, trong tất cả các Đan Viện Kín Cát-Minh đều có tôn kính ảnh tượng thánh Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng.

Thế nhưng khi viết về lòng sùng kính Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng các sử gia thường nhắc đến sự tích Tượng Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng thành Praha bên nước Tiệp. Bởi lẽ, bức tượng đã làm vô số Phép Lạ khiến cho nhiều người chạy đến kêu cầu cùng Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng. Sự tích như sau.

Vào thế kỷ 16, Praha - thủ phủ miền Bohème - trở thành chiến trường diễn ra các trận xung đột tôn giáo giữa các hệ phái tin lành đi theo 2 ông tổ Martin Luther (1483-1546) và Jean Calvin (1509-1564). Nhóm nào cũng cố gắng chiêu dụ thật nhiều môn đồ. Có đến 3 phần 4 dân chúng ở Âu Châu lúc ấy tách lìa khỏi Giáo Hội Công Giáo. Trận chiến tôn giáo vô cùng thê thảm.

Hoàng tử cử tri theo Tin Lành Calvin tự phong vương cai trị miền Bohème. Hoàng đế Ferdinand II (1578-1637) bị vây bủa và bị đánh phá tơi bời bởi các ông hoàng tin lành Đức, Thụy Điển và Pháp. Hoàng Đế tự nguy cơ thất trận và đất nước trở thành mồi ngon cho quân lạc giáo.

Lúc ấy Hoàng đế Ferdinand II thâm tín sâu xa:

- Sự trợ giúp của THIÊN CHÚA thì vượt xa hơn trăm ngàn lần sức mạnh quân đội.

Vì thế vào năm 1620 hoàng đế xin Đức Giáo Hoàng Phaolô V (1605-1621) gửi đến Cha Dominique de Jésus-Marie một Linh Mục người Tây Ban Nha nổi tiếng thánh thiện thuộc dòng Cát-Minh. Hoàng đế tự nhủ:

- Các kinh nguyện của vị Linh Mục sẽ giúp quân lực Công Giáo chiến thắng.

Quả thế, vừa đến nơi, Cha Dominique de Jésus-Marie tiên báo rồi đây các nhóm quân Công Giáo sẽ đẩy lui bọn lạc giáo.

Khi binh lính hoàng gia tiến chiếm vùng phụ cận Praha, Cha Dominique thăm viếng lâu đài Strakonitz vừa bị phá hủy tan tành. Dưới hầm lâu đài Cha tìm thấy vài ảnh thánh bị vấy bùn. Khi lau rửa các ảnh thánh Cha nhận ra có ảnh thánh vẽ hình Đức Mẹ quì gối trước Hài Nhi GIÊSU. Bên cạnh Đức Mẹ là Thánh Cả



GIUSE. Đàng sau Ba Đấng Thánh Gia là hình các mục đồng đến thờ lạy Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng. Cha Dominique cũng đau đớn vì thấy bàn tay vô thần nào đó đâm thủng các đôi mắt của các nhân vật trong ảnh thánh, ngoại trừ đôi mắt của Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng vẫn còn nguyên. Cha Dominique de Jésus-Marie liền cầu xin Chúa cho việc sùng kính Đức Mẹ được lan rộng nhờ việc phổ biến ảnh thánh này. Cha thề hứa sẽ làm mọi cách để đền bù phạt tạ về tội xúc phạm ảnh thánh. Cha linh cảm rồi đây THIÊN CHÚA sẽ làm nhiều phép lạ qua lời chuyển cầu của Mẹ THIÊN CHÚA được trình bày trên bức ảnh.

Sau này Cha mới biết đây là bức ảnh trình bày Đức Mẹ MARIA Người Nữ Chiến Thắng.

Cuộc chiến khốc liệt tại núi Bạch Sơn đã đem lại chiến thắng cho quân lực Công Giáo do tướng Maximilien I, quận công thành Bavière chỉ huy. Đối thủ của hoàng đế Ferdinand II đương nhiên tan rã. Cuộc chiến thắng vào ngày 8-11-1620 diễn ra nơi cửa thành Praha là bước quyết liệt đối với hoàng đế và cứu được Đức Tin Công Giáo tại miền Bohême. Để ghi ơn Cha Dominique de Jésus-Marie, hoàng đế cho xây cất một đan viện Cát-Minh tại Vienne, rồi tại Praha và sau đó tại Graz.

Thánh đường đan viện Cát-Minh ở Praha dâng kính Đức Bà Thắng Trận. Cộng Đoàn các đan sĩ sống nhờ của bố thí ít ỏi nên tình trạng thật khó khăn. Thế nhưng Cha Bề Trên Đan Viện lại có lòng đặc biệt sùng kính Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng. Cha kín múc từ sự sùng kính này sức mạnh thiêng liêng khôn lường và lòng tin thác vô bờ nơi sự quan phòng của THIÊN CHÚA là CHA ngự trên trời. Cha Bề Trên xin Cha Giáo Tập tìm cho mình một tượng Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng hoặc ít ra là một ảnh thánh Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng.

Một ngày, Công Chúa Polyxène de Lobkowitz, vị đại ân nhân của các đan sĩ, dâng tặng Cha Bề Trên Đan Viện một bức tượng nhỏ Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng. Bà nói:

- Thưa Cha, con xin giao phó Cha một bảo vật quý nhất đời con. Xin Cha tôn kính tượng Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng này và chắc chắn Cha sẽ không bao giờ bị thiếu thốn gì cả. Đây là quà cưới mẹ con tặng con ngày con thành hôn.

Bức tượng Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng trở thành đối tượng tôn kính và tin tưởng của các đan sĩ thánh thiện. Chẳng bao lâu sau, các đan sĩ nhận lãnh không biết bao nhiêu của dâng cúng, khởi đầu là lương thực cung cấp hàng tháng của hoàng đế. Rồi đến mùa màng hoa quả thu hoạch dồi dào. Không riêng gì đan viện nhưng toàn thành Praha cũng được hưởng nhiều ơn lành phép lạ do bức tượng Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng thi ân giáng phúc.

Kể từ đó, lòng tôn kính bức tượng Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng lan rộng khỏi thành Praha và vẫn còn phổ biến mãi cho đến ngày hôm nay.



... "Theo đuổi sự công chính, rồi ra con sẽ đạt, con sẽ mặc lấy nó như tấm áo huy hoàng. Chim cùng loại tìm đậu chung một chỗ, sự thật tìm về với những kẻ chân thật .. Người đạo hạnh luôn ăn nói khôn ngoan .. Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của THIÊN CHÚA, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin THIÊN CHÚA chữa lành! Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình! Nó chỉ là người phạm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều làm lỗi" (Sách Huấn Ca 27,8-9/28,1-7).

*("Le CHRIST au monde", Mai-Juin/2005, trang 212-215)*

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt