

NIỀM KHAO KHÁT THIÊN CHÚA TRẢI DÀI QUA BAO THỂ KỶ!



... Tôi luôn luôn được lôi cuốn quyến rũ bởi sự cầu nguyện. Sau khi kết thúc học trình y khoa tôi được gởi sang làm việc bên Cameroun nơi lục địa Phi Châu với tư cách là nữ giáo dân thừa sai. Năm ấy tôi bước vào tu viện Cát-Minh đứng vào giờ Các Nữ Tu đang đọc kinh. Tôi bỗng cảm thấy mình có ơn gọi đi tu dòng Cát-Minh không Kín nhưng hoạt động tông đồ. Tôi xin gia nhập hội dòng và vẫn tiếp tục hành nghề y sĩ.

Dòng Cát-Minh không có Đấng Sáng Lập. Khởi đầu có một nhóm tu huynh ẩn sĩ sống trên Núi Carmêlô vào khoảng đầu thế kỷ XIII. Các thầy đến gặp Đức Giám Mục Giêrusalem để xin một Quy Luật Đời Sống, đặt trung tâm nơi sự cầu nguyện và sống thành cộng đoàn chung quanh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Sau này, vào thế kỷ XVI, thánh nữ Têrêsa Chúa GIÊSU (1515-1582) và thánh Gioan Thánh Giá (1542-

1591) khởi sự tiến trình cải tổ Dòng Kín Cát-Minh để tìm trở lại tinh thần chiêm niệm và khắc khổ của thườ mới thành hình.

Hội Dòng của chúng tôi - **Cát-Minh Thánh GIUSE** - là *Dòng Cát-Minh không Kín*, thành lập năm 1872 do một nữ giáo dân thuộc Tổng Giáo phận Lyon. Chị Léontine Jarre (1830-1892). Lúc ấy Chị ảnh hưởng tinh thần của Kitô Giáo nghiêng về xã hội và mở rộng ra thế giới. Sau đó Chị Léontine đổi tên thành nữ tu Marguerite-Marie du Sacré-Coeur và là Mẹ Bề Trên Tổng Quyền tiên khởi của Hội Dòng.

Hội Dòng Cát-Minh Thánh GIUSE chọn Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA làm mẫu gương cho cuộc sống chiêm niệm và truyền giáo. Chúng tôi được mời gọi trở thành người nữ vừa thấm đượm tinh thần cầu nguyện vừa tràn đầy nhiệt huyết tông đồ.

Nhờ đời sống cầu nguyện - cầu nguyện riêng trong thinh lặng hoặc đọc kinh chung với cộng đoàn - các nữ tu giữ mối kết hợp mật thiết với THIÊN CHÚA. Chúng tôi sống trong sự đồng hành của Chúa, nói theo ngôn ngữ của thánh nữ Teresa Avila:

- Đối thoại thân tình với Đấng mà chúng ta biết rõ Ngài yêu thương chúng ta.

Vì không phải Dòng Kín Cát-Minh, nên chúng tôi dấn thân trong các công tác tông đồ thuộc đủ mọi lãnh vực xã hội. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến người nghèo, người di dân, các bậc cao niên, bệnh nhân và các anh chị em khuyết tật. Chúng tôi có mặt nơi đâu con người bị tổn thương. Chính Đức Chúa Thánh Thần đưa chúng tôi đến những nơi cần phải đến để chăm sóc và xoa dịu nỗi khổ đau.

Cuộc sống nữ tu Cát-Minh Thánh GIUSE mang hai chiều kích. Nơi đan viện, đời sống cộng đoàn đặt trọng tâm nơi sự cầu nguyện và tình huynh đệ. Ngoài xã hội, chúng tôi chu toàn sứ vụ làm chứng tá cho Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng kêu gọi chúng tôi và là đối tượng tối cao cho tất cả mọi hoạt động tông đồ bác ái của chúng tôi.

Trải qua gần 140 năm kể từ khi được thành lập, Hội Dòng Cát-Minh Thánh GIUSE vẫn trung tín với mục đích ban đầu. Các đường hướng mới được đề ra hầu đáp ứng với nhu cầu thời đại luôn được thực thi trong sự trung tín. Bởi lẽ, niềm khao khát THIÊN CHÚA hằng trải dài qua bao thế kỷ và sự thích nghi với xã hội được thực thi thể theo sức tác động của Chúa Thánh Linh. Chúng tôi được mời gọi hành động với sức sáng tạo trung thành.

Năm nay - 2011 - chúng tôi đặc biệt dành thời giờ cho việc chia sẻ Lời Chúa. Mỗi tháng một lần vào ngày thứ bảy, Cộng Đoàn chúng tôi mở cửa tiếp đón những ai ước ao đặt cuộc đời dưới ánh sáng của THIÊN CHÚA. Chúng tôi cùng đọc, suy niệm và chia sẻ Lời Chúa. Hoặc chúng tôi mời các tín hữu giáo dân đến tham gia các buổi đọc kinh chung trong Cộng Đoàn.

Chứng từ của Chị Marie-Hélène Gèrault, người Pháp.

... "Lượng từ bi THIÊN CHÚA dẫu đã cạn, lòng thương xót của Người mãi không vơi. Sáng nào Người cũng ban ân huệ mới. Lòng trung tín của Người cao cả biết bao! Tôi tự nhủ: "THIÊN CHÚA là phần sản nghiệp của tôi, vì thế nơi Người, tôi trông cậy". THIÊN CHÚA xử tốt với ai tin cậy Người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Biết thinh lặng đợi chờ, đợi chờ ơn cứu độ của THIÊN CHÚA, đó là một điều hay" (Ai Ca 3,22-26).

("EGLISE A LYON", Le Magazine de l'Actualité Diocésaine, n.8 - Septembre 2011, trang 24-25)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

