

TÌM KIẾM THIÊN CHÚA



Giữa thế giới ồn ào náo động vẫn còn có những tâm hồn chiêm niệm say mê tìm kiếm THIÊN CHÚA, tìm kiếm duy nhất THIÊN CHÚA. Trong số này có Linh Mục Ivan Marcil, dòng Cát-Minh nhật phép.

Cha Ivan Marcil thuộc về cộng đoàn 16 đan sĩ sống tại Québec, Canada. Dòng Cát-Minh khai sinh từ thế kỷ 12 nơi núi Cát-Minh bên Thánh Địa Palestine. 4 thế kỷ sau, dòng được thánh nữ Têrêxa Đức Chúa GIÊSU thành Avila (1515-1582) và thánh Gioan Thánh Giá (1542-1591) cải tổ. Từ đó dòng mang tên Cát-Minh nhật phép, hay cũng gọi là tu sĩ Cát-Minh đi chân không. Các đan sĩ Cát-Minh nhật phép mỗi ngày hát Thánh Vịnh 5 lần và dành 2 giờ - 1 vào ban sáng và 1 vào ban chiều - để nguyện gẫm.

Ngày nay các đan sĩ Cát-Minh nhật phép vẫn giữ nguyên thời gian dành cho kinh nguyện và suy ngẫm, chỉ thêm vào phần hoạt động tông đồ.

Nhưng chính đời sống chiêm niệm lôi kéo Cha Ivan Marcil tận hiến cho THIÊN CHÚA theo quy luật dòng Cát-Minh nhật phép.

Là thiếu niên khô đạo, đứng dưng với tôn giáo, Ivan Marcil chỉ bắt đầu trở lại với Chúa vào năm lên 17 tuổi. Sau khi hoán cải Ivan thổ lộ:

- Đức Tin là hồng ân hoàn toàn nhưng không. Thế nhưng, nếu tín hữu Kitô không biết cẩn trọng giữ gìn và không ngừng làm cho Đức Tin tăng trưởng thì Đức Tin sẽ dần dần tàn lụi và biến mất. Nói cách khác, tín hữu Kitô phải dùng trọn trái tim và ý chỉ để nuôi dưỡng Đức Tin, hồng ân nhận lãnh ngày được Rửa Tội. Ngay cả tín hữu Công Giáo sinh ra và lớn lên trong bầu khí đạo đức của gia đình vẫn có thể đánh mất Đức Tin, nếu không tự ý cố gắng sống Đức Tin, không biết sống bám chặt vào Chúa.

Trong tâm tình đan sĩ Cát-Minh nhật phép ở vào lứa tuổi tràn đầy nhựa sống, Cha Ivan Marcil cảm thấy hoàn toàn tự do và hạnh phúc. Cha hạnh phúc trong đời chiêm niệm do chính Cha tự do chọn lựa. Cha hóm hỉnh nói:

- Nếu tôi cảm thấy không tự do, thì bốn bức tường thành cao vút của đan viện chả thấm vào đâu! Tôi vẫn có thể "nhảy rào" vào bất cứ lúc nào. Sỡ dĩ tôi chấp nhận khép mình trong đan viện là vì tôi hoàn toàn tự do và hạnh phúc!

Cuộc đời đan sĩ Cát-Minh nhật phép được điều động bằng mối giây liên hệ thân tình với Chúa. Trước khi bắt đầu một ngày sống, các đan sĩ dành một giờ tĩnh lặng để cầu nguyện với Chúa. Cha Ivan nói:

- Trong liên hệ với Chúa, chúng tôi tự để Chúa biến đổi. Tuy nhiên không phải chúng tôi không gặp khó khăn trong vấn đề sống Đức Tin. Đôi khi chúng tôi cũng có kinh nghiệm mò mẫm bước đi trong bóng tối Đức Tin. Xét cho cùng, một đan sĩ trước tiên là một tín hữu Công Giáo!

Đối với con người thời đại ngày nay, cuộc sống chiêm niệm của các đan sĩ Cát-Minh nhật phép trở thành chứng nhân sống động của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Nhiệm vụ chính yếu của các vị là làm chứng về Đức Chúa GIÊSU KITÔ trước mặt người đời. Cha Ivan Marcil nói:



- Cuộc sống chúng tôi phải trở thành các cửa kính màu để cho ánh sáng Đức Chúa KITÔ xuyên qua và chiếu tỏa. Riêng tôi, tôi phải sống thế nào để qua con người tôi, Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Vị Mục Tử Nhân Lành, có thể dẫn dắt đoàn chiên yêu dấu của Ngài.

... **"Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới, đừng chờ cho năm tháng qua đi, những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói: "Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả!"** Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng, mặt trăng cùng tinh tú đều trở nên tối tăm, và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt .. Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xóa, loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề, trái bạch hoa hết còn hương vị. Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu, bên đường đầy những người khóc than ai oán .. Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho THIÊN CHÚA hơi thở Người đã ban cho mình .. Hãy kính sợ THIÊN CHÚA và tuân giữ các mệnh lệnh Người truyền, đó là tất cả đạo làm người, vì THIÊN CHÚA sẽ đưa ra xét xử tất cả mọi hành vi, kể cả những điều tiềm ẩn, tốt cũng như xấu" (Sách Giảng Viên 12, 1-2+5+7+13).

("Je Crois", Avril/1994, trang 24-25).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt